

PASEN!!



Een nieuwe start

4 april

Vertelling 4-7 jaar

In de tuin

Het is vroeg. Zo vroeg, dat het nog donker is. In het donker loopt Maria in de tuin. Ze is op weg naar het graf van Jezus. Maria loopt verder de tuin in. Daar ziet ze het graf. Maar ze ziet ook wat gek. De grote steen is weggerold. De steen ligt niet meer voor het graf. Maria schrikt. Ze rent snel terug. Dan ziet ze Petrus en Johannes. 'Kom snel!' zegt ze tegen de leerlingen. 'De grote steen is weggerold. Iemand is in het graf geweest. Misschien hebben ze Jezus wel meegenomen!' Petrus en Johannes rennen met Maria mee naar het graf. Ze kijken naar binnen. In het graf liggen alleen nog wat doeken. Jezus is weg. Johannes en Petrus begrijpen wat er is gebeurd. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Precies zoals hij heeft gezegd. Blij gaan ze weer naar huis. Maria begrijpt er nog niks van. Zij blijft bij het graf. Ze huilt met grote tranen en kijkt naar binnen. Daar ziet ze twee engelen zitten. 'Waarom huil je?' vragen de engelen. 'Ze hebben Jezus meegenomen', snikt Maria. 'Ik weet niet waar hij is.' Dan kijkt Maria om. Achter haar staat iemand. 'Wie zoek je?' zegt hij. Maria kijkt naar de man. Ze kent de man niet. Zou het de tuinman zijn? 'Ik zoek Jezus', zegt ze. 'Heeft u hem misschien gezien?' De man gaat vlakbij Maria staan. 'Maria', zegt hij. Dan ziet Maria het. Die man is niet de tuinman. Het is Jezus! Wat is Maria blij. Ze wil Jezus een knuffel geven. Maar Jezus zegt. 'Ga gauw naar huis. En vertel wat er is gebeurd.' Snel rent Maria naar huis. Ze zoekt de leerlingen op en ze zegt: 'Ik heb de Heer gezien!'



Vertelling 8–12 jaar

Het graf is leeg

Het is vroeg in de morgen als Maria naar het graf van Jezus gaat. Elk moment van de dag denkt ze terug aan wat er drie dagen geleden gebeurd is. Elk moment van de dag mist ze Jezus. Maria vindt het fijn om zo vroeg naar het graf te gaan. Dan weet ze zeker dat er nog niemand is. Dan heeft ze wat tijd alleen met Jezus in haar gedachten. In de verte ziet Maria het al. De steen ligt niet meer voor het graf. Als Maria dichterbij komt, ziet ze dat de steen opzij gerold is. Iemand moet in het graf geweest zijn! Maria kijkt om zich heen. Het is stil in de tuin. Doodstil. Gehaast rent ze terug naar huis. Ze zoekt de leerlingen. Als ze Petrus en Johannes ziet, begint ze te roepen. Ze struikelt bijna over haar woorden. 'Ze hebben Jezus weggehaald uit zijn graf. Wie weet wat ze met hem gedaan hebben!' De mannen rennen achter Maria aan en gaan het graf binnen. Ze zien de doeken liggen waar Jezus' lichaam in gewikkeld was. Maar zijn lichaam zien ze niet. Dan snappen Johannes en Petrus wat er is gebeurd. Jezus is opgestaan. Net zoals hij heeft verteld. Blij en hoopvol gaan de leerlingen naar huis. Het is weer stil in de tuin. Alleen het snikken van Maria is te horen in de stilte daar op die vroege morgen. 'Waarom huil je?' klinkt het. Maria kijkt in het graf. Ze ziet twee engelen zitten. 'Ze hebben Jezus, mijn Heer weggehaald', zegt ze. 'En ik weet niet waar hij nu is.' 'Waarom huil je?' klinkt het weer. Maria kijkt achter zich. Daar staat een man. Maria denkt dat het de tuinman is. 'Heeft u Jezus weggehaald?' vraagt ze. 'Zeg me dan waar hij is.' 'Maria', zegt de man. Maria kijkt de man weer aan. Dan ziet ze wie het is. Het is Jezus die voor haar staat! 'Meester', zegt Maria. Ze slaat haar armen om hem heen. 'Houd me niet vast', zegt Jezus. 'Ga naar huis. Zeg tegen de mensen dat ik ben opgestaan en snel naar onze vader ga.' Maria laat Jezus los en rent naar huis. Ze zoekt de leerlingen op en zegt: 'Ik heb de Heer gezien!'